

DE FORMULE VAN FRANCE PASSION

# CAMPERSTOP BIJ FRANSE BOEREN

Gratis overnachten met uw camper bij gastvrije boeren – het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch kan het wel, ook al is de ene boer uit de gids *France Passion* natuurlijk op een andere manier gastvrij dan de andere. Maar wie zich op een gewone camperplaats toch niet helemaal op z'n gemak voelt, slaapt misschien beter binnen de bescherming van een boerenerf.

Tekst: Harry Schuring

Foto's: France Passion en Harry Schuring





Veel campergebruikers vinden het wel fijn op een camperplaats en sommigen vinden het ook prima als er niemand anders is: ze hebben het rijk alleen en hoeven met niemand rekening te houden. Niet iedereen voelt zich echter even gemakkelijk op een rustige camperplaats in een stil hoekje van een dorp of stad. Voor die campers geven de rondscharrelende boer en diens waakhond dan waarschijnlijk een gerust gevoel.

Een ander voordeel van het overnachten bij een boer is dat u optimaal kunt genieten van de charmes van het platteland. Vaak verblijft u op een rustige plek in een groene entourage, omgeven door knisperende gewassen of grazende dieren.

#### **Al tweeëntwintig jaar**

Begin jaren negentig stelde een wijnjournalist vast dat er steeds meer campers rondreden in het Zuid-Franse platteland. Hij realiseerde zich ook dat campers niet gemakkelijk een overnachtingsplek konden vinden in de wijn- en tuinbouwgebieden. Daarom werden gastvrije wijnboeren, die graag hun bedrijf voor vreemden wilden openstellen, benaderd om een keten te vormen van particuliere, niet-commerciële camperplaatsen. Eigenaren van kampeerauto's werden vervolgens uitgenodigd voor een gratis etmaal ontspannen bij de boer. De formule sloeg aan en geleidelijk volgden adressen in andere wijnggebieden, zoals Bourgondië, Loire, Elzas en Bordeaux. In 1997 werd het netwerk ook opengesteld voor tuinbouwers en producenten van honing en kaas.

#### **Steeds meer adressen**

Jaarlijks komen er nieuwe adressen bij. Ook vallen er adressen af maar netto groeit het bestand nog

steeds. In 2013 staan maar liefst 1750 adressen ter beschikking van de campergebruiker. De deelnemende (wijn-)boeren en ambachtelijke producenten zijn goed verspreid over het land. De bekende wijnggebieden kennen de grootste concentraties. Boven Parijs, in Les Landes en in de Alpen is de dichtheid geringer. Om de kleinschaligheid te waarborgen stelt France Passion de regel dat een gastbedrijf maximaal vijf camperplaatsen heeft.

#### **Ook bij de boeren is er crisis**

Voor sommige boeren komt de economische recessie hard aan. Een enkeling vindt dat de formule France Passion - een boer betaalt € 45 per jaar om mee te doen - dan maar uitkomst moet bieden. Zo troffen wij bij een tocht door Frankrijk in mei dit jaar een wanhopige agro-ondernemer op een wat onderkomen boerenref, niet ver van de Loire (Sandillon). Nog voor we uit de camper waren gestapt wilde de weinig hartelijke dochter al weten of we een maaltijd wilden bestellen. Terwijl ik de camper op zijn plaats zette, keek mijn reisgenoot alvast even in het winkeltje. Even later kwam de boer met zijn auto naar ons toe. Driftig stapte hij uit en verzoon ter plekke dat de regels onlangs waren veranderd: we moesten iets kopen!

De organisatie France Passion probeert voor dit soort uitwassen te waken. Ons werd verzekerd dat zoiets zelden voorkomt. Niet ontkend werd dat de deelnemende boeren het natuurlijk zeer op prijs stellen als de gasten interesse tonen in hun producten. En wat extra inkomsten wordt uiteraard gewaardeerd. Maar uitgangspunt, en een van de 'Gouden regels' van



France Passion, is dat er geen verplichting bestaat om iets te kopen. En voor de duidelijkheid stelt de laatste *Règle d'or*: Uw *bonjour* en *au revoir* zijn de beste manier om ons te bedanken!

#### Bier met saffraan bij Engelse wijnboer

'Toch gebeurt het dat mensen 's morgens vertrekken zonder iets te zeggen', vertelt Sarah Meakin op haar prachtig gelegen wijnboerderij bij Belfort du Quercy, ten zuiden van Cahors. Haar man David is landbouwkundige en zij kwamen in 1994 vanuit Engeland hier om wijn te kunnen maken. In het algemeen zijn zij positief over de gasten die hun boerderij met de camper bezoeken. Over de Fransen met hun *camping-car* denken ze *comme ci, comme ça*, Engelsen vinden ze meestal leuk, maar echt positief zijn ze bijna altijd over Nederlandse gasten. 'Die zijn open en weten hoe ze zich moeten gedragen.' De boerderij van de Meakins heeft een *pigeonnier*, biedt een mooi uitzicht en is omgeven met wijngaarden.

Belangrijkste product van hun zuidelijke Domaine du Merchien is de meermalen bekroonde wijn. Op de omringende hellingen verbouwen ze acht druivenrassen. Hun donkere rode wijn is fruitig en heeft body. Hun eveneens fruitige rosé is natuurlijk lichter maar zakt niet ongemerkt door je slokdarm.

Het bier dat de Meakins op ambachtelijke wijze brouwen is meer dan bijzaak. Gerstemout, tarwe en diverse soorten hop worden gebruikt. David: 'Denk maar aan vleugjes van Belgisch trappistenbier en de rijke stijl van Guinness'. Aan een van de bieren voegen ze saffraan toe. 'Dat zorgt voor een versterking van de smaak van het eten', zegt de brouwer. <

#### Een eenvoudige formule

De sleutel voor toegang tot de gratis overnachtingen is de actuele gids van France Passion. Die kunt u bestellen voor € 29 op de site van France Passion of op [camperreiswinkel.nl](http://camperreiswinkel.nl). De gids verschijnt rond Pasen en het 'lidmaatschap' is een jaar geldig. Bij de gids ontvangt u een handige overzichtskaart, een raamsticker en een pasje. Dat pasje toont u als u bij een boerderij aankomt.

U kunt zonder kosten 24 uur verblijven op de boerderij. Hoewel interesse in de producten op prijs wordt gesteld, is er geen enkele verplichting om iets af te nemen. Houd er rekening mee dat de camperplaatsen geen voorzieningen hoeven te bieden als water en elektriciteit.



## GPS

In de editie 2013 is voor het eerst bij elk adres een korte code opgenomen voor de gps-goördinaten. Die code voert u in op de site van France Passion. Daarvoor moet u inloggen op het ledendomein, met een wachtwoord dat u eerst moet aanvragen. Voor deze service wordt een bijdrage van € 2 gevraagd. Na invoering van de code krijgt u coördinaten die in de meeste navigatieapparaten te gebruiken zijn. Omslachtig? Ja, wel een beetje.

Zonder code komt u er echter ook wel; bij elk adres staat een routebeschrijving in Frans, Engels en Duits. Wij vonden steeds zonder navigatie de weg.

## In andere landen

Italië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje kennen soortgelijke initiatieven. Het gaat per land om veel minder adressen dan in Frankrijk. In Duitsland heeft de voormalige evenknie *Grüne Zwiebel* het loodje moeten leggen. De uitgever van het camperblad *Reisemobil* sprong in het gat en bracht in 2013 voor het eerst de *Winzeratlas* uit, louter wijnboeren dus. Hieronder de beknopte informatie. Bij voldoende belangstelling (reacties aan [redactie@top-camper.eu](mailto:redactie@top-camper.eu)) zullen we ook de andere organisaties bekijken en beschrijven.

De formules en de spelregels in de andere landen komen in grote lijnen overeen met die van France Passion.

## Fattore Amico (Italië)

Ruim tien jaar geleden gingen enkele camperaars naar een boer in Toscane om olijfolie te kopen; ze werden uitgenodigd

om die nacht op het erf te verblijven met hun campers. De rest is geschiedenis. Natuur, buiten zijn, ambachtelijke producten en de rust van het platteland staan voorop. De 2013-gids bevat 475 adressen verspreid over heel Italië; in het noorden en midden is de dekking wat groter dan in het zuiden. De gids kost € 35 en is te bestellen op [camperreiswinkel.nl](http://camperreiswinkel.nl).



## España Discovery

De organisatie is nog groeiende. Door toevoeging van agrobedrijven in de regio's Navarra en La Rioja bevat de gids van 2013 130 adressen. De gastbedrijven zitten vooral in het noordoostelijke deel van Spanje (globaal ten oosten van de lijn Bilbao-Alicante en in de regio Galicia op de noordwestpunt).

De gids (en het lidmaatschap) geldt van voorjaar tot voorjaar, kost € 21 en is te bestellen op [camperreiswinkel.nl](http://camperreiswinkel.nl).

## Brit Stops

Brit Stops biedt overnachtingsplaatsen bij boeren, wijngaarden, pubs, brouwerijen en wat andere ambachtelijke bedrijven. Ook hier is een *windscreen sticker* het toegangsbewijs. Brit Stops biedt zo'n

200 adressen waarvan de meeste in midden- en zuid-Engeland liggen. Schotland is met bijna 30 adressen minder rijkelijk bedeed. In Noord-lerland liggen 6 boerencamperplaatsen. Bij [www.britstops.com](http://www.britstops.com) kunt u de gids bestellen maar gemakkelijker en voordeliger is om dat te doen op de site [camperreiswinkel.nl](http://camperreiswinkel.nl) (€ 32).

## Winzeratlas (Duitsland)

Dit overzicht is een nieuw initiatief van de uitgever van vele campergidsen (bekend onder de naam *Bordatlas*). Opgenomen zijn ruim honderd rustige en idyllische standplaatsen bij wijnbouwers, wijnboeren en coöperaties in dertien wijngebieden. Op vertoon van het actuele boek kunt u een nacht gratis overnachten, tot eind maart 2014.

De Winzeratlas 2013 inclusief raamvignet is te bestellen bij de NKC-winkel (webshop) en kost daar voor niet-leden € 23,50.

